

---

## Het Woord van de Gerechtigheid

### Nummer 119, oktober 2014

“Want ieder die nog van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid (St. vert.): hij is nog een kind” (Hebr. 5:13). Het “woord van de gerechtigheid” staat in contrast tot “de eerste beginselen van de uitspraken van God” (Hebr. 5:12). Het “woord van de gerechtigheid” duidt daarom op diepere waarheden waarin God handelt op basis van Zijn gerechtigheid met ons.

*Het Woord van de Gerechtigheid* wil een bijdrage leveren om christenen vertrouwd te maken met de “vaste spijs” (Hebr. 5:14) van het woord van God om geestelijke volwassenheid mogelijk te maken. Bijbelse waarheden die nauwelijks worden onderwezen en van cruciaal belang zijn om “het einddoel van het geloof” (1 Petr. 1:9) te bereiken, zullen in het bijzonder onderwerp van aandacht zijn.

*Het Woord van de Gerechtigheid* wordt geredigeerd door Roel Velema  
e-mail: [roel@velemaweb.nl](mailto:roel@velemaweb.nl)  
weblog: <http://velemaweb.nl>  
Facebook: <https://www.facebook.com/roel.velema.5>

---

## Daniël de Profeet

### Deel 9

### De Profetie van de Zeventig Jaarweken (Daniël 9)

“... waarvan gesproken is door Daniël, de profeet ...” (Matt. 24:15).

#### Lees ook:

De Profetie van de 70 Jaarweken, *Het Woord van de Gerechtigheid*, februari 2004, nr. 12.

Daniël 9 is vanuit profetisch oogpunt gezien, het belangrijkste hoofdstuk van de Bijbel. Dit hoofdstuk behandelt de openbaring van *de zeventig jaarweken aan Daniël*. Die openbaring is niet alleen de sleutel om Gods lijn met Israël te zien, maar is ook de sleutel tot het boek Openbaring en de plaats van gemeente. Daniël 9 is een kroonjuweel van het Oude Testament. De profetie introduceert de Messias, de Gezalfde, die wordt uitgeroeid. Daniel 8 en 9 laten de twee komsten van de Messias zien (Dan. 8:25; 9:26). In tegenstelling tot de algemene profetieën in Daniël 2 en 7, wordt in deze profetie de exacte datum van de eerste komst van de Messias vastgelegd. **De profetie van de zeventig jaarweken vinden we in Daniël 9:24-27** en is het hart van het boek Daniël. Op dit Bijbelgedeelte zal deze studie dan ook op gericht zijn. Maar laten we eerst Daniël 9:1-23 bekijken, want de inleiding is van belang voor de profetie.

De profetie van de zeventig jaarweken ontving Daniël onder merkwaardige omstandigheden. Hij was als jonge man met zijn drie vrienden naar Babylon weggevoerd. In een eerdere profetie aan Jeremia had God gezegd dat deze ballingschap zeventig jaar zou duren (Jer. 25:11).

Daniël 9:1-2 verwijst naar deze profetie van Jeremia. In Daniël 9:3-19 bidt Daniël tot de God van Israël ten behoeve van de toekomst van zijn stad, Jeruzalem, en zijn volk, Israël. Het gebed wordt onderbroken door de engel Gabriël die een antwoord van God heeft (Dan. 9:21-23). Het antwoord bevat een profetie over de eerste komst van de Messias, zoals een paar honderd jaar later Gabriël ook de geboorte van de Messias aankondigde aan Maria (Luc. 1:26). Gabriël zegt dan: “*Let dus op het woord en sla acht op het gezicht*” (Dan. 9:23b). Toen onze Heer zei:

*“Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geeft er acht op)”* (Matt. 24:15), doelde Hij op de vervulling van de profetie van de zeventig jaarweken.

### **De Profetie van de Zeventig Jaarweken (Dan. 9:24-27 HSV)**

*(24) Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.*

*(25) U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen, tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken.*

*Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden.*

*(26) Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn.*

*Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is.*

*(27) Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleindiging, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.*

1. De profetie gaat in haar geheel over een volk en een heilige stad (vers 24), over Israël en Jeruzalem. De gemeente van Jezus Christus is niet in beeld en was verborgen voor Daniël.
2. Er worden twee vorsten genoemd: 1) de Messias, de Vorst (Jezus) (vers 25), en 2) een vorst (antichrist) die komen zal met zijn volk (vers 26).
3. De hele profetie omvat een periode van “zeventig weken” (vers 24), die verder wordt verdeeld in een periodes van  $7+62+1 = 70$  weken (vers. 25,27). Na de start van de profetie waren er 7 jaarweken nodig om Jeruzalem te herbouwen: de straten en de grachten in druk der tijden. 62 jaarweken later wordt de Messias uitgeroeid, een verwijzing naar de dood van de Here Jezus op Golgotha.

4. De profetie begint “*vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen*” (vers 25).
5. Na 69 weken wordt de Vorst, Jezus, de Messias uitgeroeid en zal Jeruzalem door de andere vorst, de antichrist, worden verwoest.
6. In de laatste week staat de tweede vorst centraal waarbij hij een verbond met Israël zal sluiten (vers 27)
7. In het midden van de laatste week zal hij het verbond verbreken en zal er een gruwelijke verwoesting komen.
8. De profetie zal eindigen met zegen en hoop voor Israël (vers 24). De hele profetie gaat in haar geheel over een volk en een heilige stad (vers 24), over Israël en Jeruzalem.

### 1. Wat zijn de weken waarover Daniël spreekt?

Zeventig weken, letterlijk “zeventig zevens” (Hebr. *sjavoejiem sjievim*) zijn bepaald over het volk Israël. Met het einde van de zeventig jaarweken rondt God niet alleen zijn handelen met Israël af, maar ook het tijdperk van de heidenen (Luc. 21:24; Openb. 11:2). De profetie van de zeventig jaarweken verwijst op geen enkele manier naar de Gemeente van Jezus Christus en moet daarmee ook niet verbonden worden. Babylon en de Gemeente hebben niets met elkaar te maken.

De uitdrukking “zeventig zevens” kunnen uren, dagen, maanden of jaren betekenen en de context moet uitmaken om welke tijdsindeling het gaat. Binnen de context van de zeventigste (en laatste) week van Daniël moet deze worden verbonden met Openbaring 6-18, de “*tijd van de benauwdheid voor Jacob*” (Jer. 30:6), een periode van 7 lunaire jaren (jaren van 360 dagen). In het midden van die periode lezen we in Openbaring 11:1-3 dat Jeruzalem vertreden zal worden, 42 maanden lang, dat zijn 1260 (= 3,5\*360) dagen of 3½ profetische (lunaire) jaren. Een profetische week is daarom een periode van 7 lunaire jaren en noemen we ook wel een jaarweek.

Wanneer we dit toepassen op de eerste 69 jaarweken, krijgen we het volgende beeld.

De periode vanaf het moment om Jeruzalem te herbouwen tot op de Messias, de Vorst, bedraagt  $62+7=69$  jaarweken. Deze periode begon toen Nehemia voor koning Artaxerxes stond (Neh. 2:1-8). Bijbelcommentaren geven doorgaans de 14 maart, 445 vóór Christus als start van de herbouw van Jeruzalem.

Na het decreet van de koning was er één jaarweek nodig om Jeruzalem te herbouwen: de straten en de grachten in de druk der tijden. 62 jaarweken later wordt de Messias uitgeroeid, een verwijzing naar de dood van de Here Jezus op Golgotha. Het was in de maand Nisan dat koning Artaxerxes zijn decreet gaf (Neh. 2:1), en het was in de maand Nisan dat de Here Jezus stierf (vgl. Lev. 23:5-6; Num. 28:16-17). Tot het jaar 32, het jaar dat Jezus stierf, omvatten de 69 weken een periode van  $445+31$  (het jaar nul na Christus bestaat niet; 1 v. Chr. Tot 1 A.D. is één jaar) = 476 jaar. Deze 476 jaar zijn echter zonnejaren (*solaire jaren*), jaren van 365,25 dagen.

De Bijbel rekent echter in maanjaren (*lunaire jaren*), jaren van 360 dagen (vergelijk Genesis 7:11 met Genesis 8:3-4, en vergelijk Openb. 11:2 met Openb. 11:3). Deze lunaire jaren worden ook wel *profetische jaren* genoemd.

De 476 solaire jaren zijn gelijk aan  $476 \cdot 365,25 / 360 = 483$  lunaire jaren. Een jaarweek binnen de profetie van Daniël omvat daarom *een periode van 7 lunaire jaren*. Tot de dood van de Here Jezus zijn 483 (=69\*7) lunaire jaren verstreken en blijft er nog één jaarweek (zeven lunaire jaren) over om vervuld te worden.

Wanneer we in dagen rekenen, kunnen we de geboortedag van onze Heer exact bepalen:

- De 69 jaarweken omvatten  $69 \cdot 7 \cdot 360 = 173880$  dagen.
- Vanaf 14 april, 445 v. Christus komen we na 173880 dagen uit op **6 april 32 A.D.**
- Berekening:  $476 \cdot 365 + 116$  (schrikkeldagen) + 24 (14 maart tot 6 april) = 173880 dagen.

De Bijbelcommentaren geven ook diverse andere geboortedata van Jezus. In onze berekening zijn we uitgegaan van 14 maart, 445 vóór Christus als start van de herbouw van Jeruzalem, maar die datum kan afwijken. Ook hebben we niet gerekend met het verschijnsel schrikkeleeuw, waarmee onze datum van 6 april zo'n 3 dagen vroeger zou zijn. Waar het in essentie om gaat, is dat Israël behalve naar zijn geboorteplaats Bethlehem (Joh. 7:42; Micha 5:2), ook wat het tijdstip betreft (30-34 A.D.), Jezus als Messias kon herkennen.

## 2. Er is een kloof tussen de 69<sup>e</sup> jaarweek en de 70<sup>e</sup> jaarweek. Wat betekent dat?

*“Het koninkrijk werd weggenomen van Israël en gegeven aan de Gemeente van Christus.”*

Na de dood van Christus werd Israël tijdelijk terzijde gezet. Dit lezen we in Matthéüs 21:43:

*“Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt”,* dat wil zeggen dat het koninkrijk werd weggenomen van Israël en gegeven aan de Gemeente van Christus.

Het koninkrijk werd aangeboden aan Israël op basis van haar eerstgeboorterecht (Ex. 4:22,23). In het Oude Testament was er iets bijzonders met een eerstgeborene: hij bezat de rechten van de eerstgeborene. Wat waren de rechten van de eerstgeborene?

1. Een dubbel deel van de erfenis (Deut. 21:15-17). De eerstgeborene kon het extra deel verliezen vanwege zonden, zoals we zien bij Esau en Ruben.

2. Een positie van gezag - koninklijke bediening (Gen. 27:37; 43:33)

3. Een positie van priesterschap - priesterlijke bediening (Num. 8:17-19) Deze twee rechten (de koninklijke en priesterlijke) zien we ook in het Koning-Priesterschap van Melchizedek. Melchizedek zegende Abraham met brood en wijn. In het Messiaanse tijdperk zal Christus, op gelijke wijze, als Priester naar de ordening van Melchizedek, het zaad van Abraham zegenen. Ook christenen zullen dan met Christus heersen als mede-erfgenamen in de functie van koningen en priesters. In Psalm 2:8 lezen we dat de “erfenis” zal bestaan uit volken tot bezit. Dit zal een dubbel deel van de erfenis zijn, want deze erfenis heeft betrekking op een heerschappij die zowel met de hemel als met de aarde is verbonden. Om het komende koninkrijk goed te begrijpen, moeten we goed het onderscheid zien tussen het hemelse deel en het aardse deel van het komende koninkrijk. De Schrift noemt in het bijzonder drie zonen: Christus, Israël en de Gemeente. Al deze drie zonen zijn eerstgeborene zonen:

1. Ex. 4:22,23: “Israël is mijn eerstgeboren zoon.”
2. Col. 1:15,18: “Christus is de eerstgeborene uit de doden en de eerstgeborene der ganse schepping.”
3. Hebr. 12:23: De Gemeente ook beschreven als eerstgeborene: “een plechtige vergadering van eerstgeborenen.”

Al deze drie zonen zijn zaad van Abraham (Gal. 3:15,16,29), en het dubbel deel omvat de heerschappij van het hemelse deel over het aardse deel van het komende koninkrijk. Israël heeft haar hemelse deel, het koninkrijk der hemelen, verspeeld (Matt. 21:43), en heeft alleen haar aardse deel over. De beloften die daarmee zijn verbonden, zullen straks in alle heerlijkheid worden vervuld.

In de periode tussen de 69<sup>e</sup> en 70<sup>e</sup> week richt God zich op de gemeente van Jezus Christus Om “een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen” (Hand 15:14). Dan, vanaf de 70<sup>e</sup> jaarweek “zal Ik wederkeren en de vervallen hut van David weder opbouwen, en wat daarvan is ingestort, zal Ik weder opbouwen, en Ik zal haar weder oprichten, opdat het overige deel der mensen de Here zoeken, en alle heidenen, over welke mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Here, die deze dingen doet, welke van eeuwigheid bekend zijn” (Hand. 15:16-18).

De profetie van de zeventig jaarweken hebben daarom niets met de gemeente van Jezus Christus te maken en is enige associatie met Babylon niet op zijn plaats. De gemeente van Christus heeft niets met Babylon te maken.

Het magnifieke van de profetie van de zeventig jaarweken is dat de geboortedag van Christus kan worden bepaald. De Schriftgeleerden wisten dat de Messias in Bethlehem zou worden geboren, maar ze konden aan het tijdstip ook weten dat Jezus de Messias was!

<b>De profetie van de 70 jaarweken (Dan. 9:24-27)</b>	<interval>	Jer. 30:7: “tijd van benauwdheid voor Jacob”	
Nehemia 2:1-8 - Golgotha	Gemeente van Christus	Openb. 6-18	(Messiaanse Koninkrijk)
483 jaar	± 2000 jaar	7 jaar	1000 jaar
69 jaarweken: 483 jaar		70e jaarweek: 7 jaar	

### 3. Verder bewijs dat er een interval is tussen de 69<sup>e</sup> en 70<sup>e</sup> jaarweek van Daniël.

De tijds kloof tussen de 69<sup>ste</sup> en de 70<sup>ste</sup> jaarweek van Daniël. wordt bevestigd door de typologie van het Oude Testament:

1. Genesis 21: De geboorte van Isaäk — De geboorte van Christus
2. Genesis 22: De offer van Isaäk — De dood van Christus
3. Genesis 23: De dood van Sara — Israël tijdelijke terzijde (na de 69<sup>ste</sup> week)
4. Genesis 24: De bruid voor Isaäk — Bruid voor Christus (tussen 69<sup>ste</sup> en 70<sup>ste</sup> week)
5. Genesis 25: De hertrouw van Abraham — Israël hersteld en vruchtbaar

In de huidige periode, tussen de 69<sup>ste</sup> en de 70<sup>ste</sup> jaarweek, is Gods doel een bruid voor Zijn Zoon te zoeken (Gen. 24).

#### 4. Weten op basis van deze Daniëls profetie ook de precieze dag dat de 70<sup>e</sup> jaarweek begint?

We weten dat het tijdperk van de gemeente 'tweeduizend jaar plus' duurt. (Zie: Eeuwen en Bedelingen, *Het Woord van de Gerechtigheid*, juni, juli 2003, nr. 6). Typologisch komt dit overeen met het feit dat Christus op de derde dag opstond. In deze studie gaan we niet verder in dat Christus op een vrijdag werd gekruisigd (christenen verschillen hierover van mening), maar wel dat Hij na twee dagen op de derde dag opstond. Hierbij beschouwen we een deel van een dag als een hele dag.

*“Van toe aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen, dat Hij....en gedood worden en ten derden dage opgewekt worden”* (Matt. 16:21).

*“Heer, wij hebben ons herinnerd...”na drie dagen word Ik opgewekt”. Geef daarom het bevel het graf te verzekeren tot de derde dag”* (Matt. 27:63-64).

Hetzelfde beeld zien bij Jona die ook op de derde dag uit het water kwam. Jona is daarmee een type van de opstanding van Christus, maar ook van Israël. Na 2000 profetische jaren aan het begin van het derde millennium zal de zeventigste jaarweek beginnen. Omgerekend naar solaire jaren komen we dan op  $2000 \times 360/365,25 = 1971,25$  jaar. Vanaf 6 april 32 komen we dan in rond tweede helft van 2003. Inmiddels zijn we wat jaren verder, maar nog steeds aan het begin van de derde dag. We weten daarom niet de exacte datum, maar wel dat het dichtbij is, namelijk op de derde dag. En dat konden we vóór 2003 nog niet zeggen! Het is dus niet mogelijk de precieze datum van de wederkomst van Christus voor de gelovigen en de openbaring van de antichrist te bepalen, maar we weten wel dat het vlak voor de klokslag van 12 uur is.

#### 5. Is de vorst die komt de Romeinse veldheer Titus die in het jaar 70 A.D. Jeruzalem verwoestte?

Veel christenen zien Daniël 9:26b als een vervulling van de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinse veldheer Titus, in het jaar 70 na Christus. *“En het volk van een vorst, die komen zal”*, zouden dan de Romeinen zijn. Deze verklaring levert echter onoverkomelijke problemen op. Het jaar 70 na Christus valt qua tijd buiten de laatste jaarweek van zeven lunaire jaren. De 69e jaarweek eindigde namelijk in het jaar dat onze Heer stierf, terwijl Titus bijna 40 jaar later Jeruzalem verwoestte. Daniël 9:24-27 valt echter geheel binnen de 70 jaarweken. Echter, na de 69 jaarweken blijven er nog 7 jaar over, te kort om een periode van bijna 40 jaar te overbruggen. Bovendien kwam Titus niet om in deze oorlog en ging hij niet onder in een overstromende vloed.

Om de waarheid van een Schriftgedeelte te bepalen, moet altijd Schrift met Schrift vergeleken worden, te beginnen bij Mozes en de profeten. De profeet Zacharia beschrijft in Zacharia 1 en 2 een toekomstige verwoesting van Jeruzalem die tot op heden nog niet is vervuld (vgl. Openb. 11:1-10). Het is deze toekomstige verwoesting van Jeruzalem waarmee Daniël 9:26b, 27 moet worden geassocieerd.

## 6. Het doel van de zeventig jaarweken van Daniël

De zeventig jaarweken van Daniël zijn bedoeld om Gods handelen met Israël af te ronden, waarbij de volgende zeven zaken een rol spelen.

1. *om de overtreding te sluiten,*

Israël had een lange geschiedenis waarin zij voortdurend van de Here afvallig werd en andere goden naliep. Gods handelen met Israël vindt zijn climax in de wederkomst van Christus, waarmee de afvalligheid van Israël ten einde komt.

2. *en om de zonden te verzegelen,*

Zonden houden verband met overtreding en zullen bezegeld worden. Verzegelen is hier synoniem met afsluiten, zoals de leeuwenkuil werd afgesloten en verzegeld, nadat Daniël erin was geworpen. Zo lezen we ook in Job 9:7 over God dat “*Hij sluit de sterren onder zegel weg*”, zodat zij niet schijnen.

3. *en om de ongerechtigheid te verzoenen,*

Voor de Jood betekende dit, dat hun ongerechtigheid verzoend moest worden door offers. Dit is niet een directe verwijzing naar het volbrachte werk van de Here Jezus, maar naar de toepassing ervan door Israël. Israël heeft het Paaslam geslacht, maar het bloed nog niet op zichzelf toegepast. Dit zal gebeuren op de dag waarvan de profeet Zacharia heeft gesproken: “*Te dien dage zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging*” (Zach. 13:1).

4. *en om een eeuwige gerechtigheid te brengen,*

Wanneer de overtreding is gesloten en de zonden verzegeld en de ongerechtigheid verzoend, zal eeuwige gerechtigheid het deel van Israël zijn. Dit zal plaatsvinden door het sluiten van het nieuwe verbond met Israël (Jer. 31:33-40).

5. *en om het gezicht [te bezegelen],*

Wanneer de zonden zijn verzegeld, zullen gezicht en profetie niet langer nodig zijn.

6. *en de profeet te bezegelen,*

Nadat de zonde zijn intrede had gedaan in deze wereld, werd profetie door God aangewend in de strijd tegen de zonde. Wanneer de zonde is weggedaan, zal profetie afgedaan hebben.

7. *en om de heiligheid [lett. Heilige der heiligen] te zalven.*

De tabernakel van Mozes was gezalfd, maar niet de tempels van Salomo en van Zerubbabel, omdat zij een voortzetting waren van de tabernakel. In het toekomstige Heilige der heiligen zal de ark van het verbond niet aanwezig zijn en niet meer herdacht worden (Jer. 3:16), maar zal de troon staan waarop de Messias als Priester zal zitten (Jer. 3:17; Zach. 6:13). Dit laatste zal de reden zijn dat een nieuwe zalving noodzakelijk is.

## 7. De structuur van de zeventigste jaarweek

Deze jaarweek wordt beschreven in Daniël 9:26b-27:

*“Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.”*

De laatste jaarweek van Daniël wordt in detail beschreven in Openbaring 6-18 en de structuur van die hoofdstukken is al volgt:

Openbaring 6-18: *“tijd van benauwdheid voor Jacob”* (Jer. 30:7) ... **de zeven zegels**

1. Eerste zegel (Openb. 6:1)
2. Tweede zegel (Openb. 6:3)
3. Derde zegel (Openb. 6:5)
4. Vierde zegel (Openb. 6:7)
5. Vijfde zegel (Openb. 6:9)
6. Zesde zegel (Openb. 6:12)
7. Zevende zegel ... **de zeven bazuinen** (Openb. 8:1)
  1. Eerste bazuin (Openb. 8:7)
  2. Tweede bazuin (Openb. 8:8)
  3. Derde bazuin (Openb. 8:10)
  4. Vierde bazuin (Openb. 8:12)
  5. Vijfde bazuin (Openb. 9:1)
  6. Zesde bazuin (Openb. 9:13)
  7. Zevende bazuin ... **de zeven schalen** (Openb. 11:15)
    1. Eerste schaal (Openb. 16:2)
    2. Tweede schaal (Openb. 16:3)
    3. Derde schaal (Openb. 16:4)
    4. Vierde schaal (Openb. 16:8)
    5. Vijfde schaal (Openb. 16:10)
    6. Zesde schaal (Openb. 16:12)
    7. Zevende schaal (Openb. 16:17)

De zeventigste jaarweek van Daniël omvat de periode en de gebeurtenissen van de zeven zegels die in de hemel door de Heer worden geopend. De zevende zegel omvat alle zeven bazuinen en de zevende bazuin omvatten alle schalen van Gods toorn. Het zevende zegel omvat daarom alle bazuinen en schalen. De zeventigste jaarweek, de zeventigste zeven bevat drie zevens, *“want rechtvaardig en waarachtig zijn Zijn oordelen”* (Openb. 18:2a).

De zeventigste jaarweek vinden we in de typologie terug in de tien plagen in Egypte. De Farao, de Assyriër (vgl. Ex. 1:8; Jes. 52:4), is daarbij een type van de antichrist.



De tiende plaag had te maken met de dood van de eerstgeborene ((Ex. 11:1 e.v.) die de Israëlieten ondergingen in de vorm van een geslacht lam. Op dezelfde wijze zal Israël na de Grote Verdrukking geconfronteerd worden met Hem die zij hebben doorstoken en zal Israël tot geloof komen en de natie herleven (Ezech. 37). De zeventigste jaarweek van Daniël, zeven jaar, moeten worden vervuld opdat Israël zal herleven voor God (vgl. Dan. 9:24-27; Hosea 5:15-6:2). Deze zeven jaar zal in lijden alles overtreffen wat Israël in haar geschiedenis heeft meegemaakt. Deze benauwdheid treft die niet alleen Israël, maar heel de wereld, en zal zo hevig zijn dat als die dagen niet zouden worden ingekort, “*geen vlees behouden zou worden*” (Matt. 24:22).

De 69<sup>e</sup> jaarweek van Daniël eindigde met de kruisiging van de Messias, waarna de klok van de profetie van de zeventig jaarweken tijdelijk werd gestopt. De gemeente van Christus kwam toen in beeld die in het oordeel zal komen voordat de zeventigste jaarweek begint en Gods klok weer gaat lopen. In Openbaring 1 zien we Christus als Rechter staan in het midden van alle zeven gemeenten, dat wil zeggen de gehele gemeente, om in het oordeel te komen. Daarna kunnen Israël en de volkeren pas in het oordeel komen want “*het oordeel begint bij het huis van God*” (1 Petr. 4:17).

De laatste jaarweek van Daniël begint met een verbondssluiting van de antichrist met Israël. Dit vindt plaats bij het verbreken van de eerste zegel in Openbaring 6:1. De eerste helft van de jaarweek (3,5 jaar) zal betrekkelijk rustig zijn, vergeleken met de tweede helft. Wanneer het tweede zegel wordt verbroken en de vrede van de aarde wordt weggenomen door het verbreken van het verbond met Israël. De antichrist zal “*zich in Gods tempel zetten, om zich aan te laten zien, dat hij een god is*” (2 Thess. 1:4). Dit is het hoogtepunt in de carrière van de antichrist en wordt beschreven in Daniël 11:36-39. Zijn einde echter is dan ook in zicht, zoals we in Daniël 11:40-45 lezen. Vanaf de derde zegel bevinden we ons dan ook in de twee helft van de jaarweek, die bekend staat als de Grote Verdrukking.

Wat het tijdselement in de zeventigste jaarweek betreft, kan een zegel, bazuin en schaal van kracht zijn wanneer de volgende al is begonnen. Wat we in Openbaring lezen over Israël zien we gecombineerd in Matthéüs 24, de profetie op de Olijfberg. We zien dan het volgende:

Parallelgedeelten	
Matt. 24:4-13	Openb. 6:1-17
Matt. 24:14	Openb. 7:1-17
Matt. 24:15-26	Openb. 8:1-19:6
Matt. 24:27-31	Openb. 19:11-21

De zevende zegel verschilt van alle andere zegels, want ze bevat de zeven bazuinen en zeven schalen. Deze laatste zegel omvat daarom het werkelijke oordeel en wordt afgesloten met “Het is geschied” (Openb. 16:17b). En zo eindigt ook de jaarweek van Daniël: “... tot aan de voleindiging, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.”

**Studievragen**

1. Wat is de tekstverwijzing van profetie van de zeventig jaarweken? Onthoud die verwijzing.
2. Leg uit wat een jaarweek betekent.
3. Wanneer eindigde de 69<sup>e</sup> jaarweek?
4. Wanneer begint de 70<sup>e</sup> jaarweek?
5. Hoe leg je de tijd tussen de 69<sup>e</sup> en 70<sup>e</sup> jaarweek uit?
6. Waarom is de 70<sup>e</sup> jaarweek zo belangrijk voor de uitleg van het boek Openbaring?
7. Wat sprak je het meest aan in deze studie?