

## Het Woord van de Gerechtigheid

### Nummer 162, november, december 2019

“Want ieder die nog van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid (St. vert.): hij is nog een kind” (Hebr. 5:13). Het “woord van de gerechtigheid” staat in contrast tot “de eerste beginselen van de uitspvanraken van God” (Hebr. 5:12). Het “woord van de gerechtigheid” duidt daarom op diepere waarheden waarin God handelt op basis van Zijn gerechtigheid met ons.

Het Woord van de Gerechtigheid wil een bijdrage leveren om christenen vertrouwd te maken met de “vaste spijs” (Hebr. 5:14) van het woord van God om geestelijke volwassenheid mogelijk te maken. Bijbelse waarheden die nauwelijks worden onderwezen en van cruciaal belang zijn om “het einddoel van het geloof” (1 Petr. 1:9) te bereiken, zullen in het bijzonder onderwerp van aandacht zijn.

Het Woord van de Gerechtigheid wordt geredigeerd door Roel Velema  
 e-mail: [roel@velemaweb.nl](mailto:roel@velemaweb.nl)  
 weblog: <http://velemaweb.nl>

## De Openbaring van Jezus Christus aan Johannes

### Deel 11

#### Aan de Gemeente in Filadelfia



“En schrijf aan de engel van de gemeente te Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.

Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge van de satan, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich

neerwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad.

Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de uur van de verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel van mijn God en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam van mijn God en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt” (Openb. 3:7-13).



**Filadelfia** lag ongeveer 40 km ten zuidoosten van Sardis. Het was een rijke, bloeiende stad. Filadelfia was de jongste van de zeven steden in Openbaring 2 en 3. Er zijn niet veel resten bewaard gebleven, omdat tegenwoordig de stad Alaşehir (of Allah-Sheryr dat “stad van God” betekent) op het oude Filadelfia is gebouwd.

Filadelfia was gelegen in een actief vulkanisch gebied en er waren regelmatig aardbevingen. In het jaar 17 na Christus, voor het schrijven van de brief, was de laatste grote beving, waardoor zowel Sardis als Filadelfia totaal verwoest werden. Door de financiële steun van Keizer Tiberius werd de stad herbouwd en de naam in Neocaesarea veranderd. Jezus spreekt in de brief van een “nieuwe naam”. Mogelijk is er een parallel, omdat de naam van de stad ook verschillende keren is veranderd.

In Filadelfia was heidense afgodendienst de norm, maar er was ook een Joodse synagoge. Beiden zorgden voor veel tegenstand tegen de kerk van Jezus Christus, maar de gemeente bleef trouw aan Christus.

Christus maakt Zich aan Filadelfia bekend als *“de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand zal sluiten, en die sluit en niemand opent”*. Hij zal terugkomen en de troon van David voor altijd bevestigen. Dit komen wij ook tegen bij Salomo, waarvan Christus het antitype is: *“Die zal een huis bouwen voor mijn naam; hij zal Mij tot een zoon zijn, en Ik hem tot een vader; Ik zal zijn koninklijke troon in Israël voor immer bevestigen”* (1 Kron. 22:10).

### **De gemeente in Filadelfia als profetie voor de post-reformatorische periode**

De gemeente in Sardis kende twee segmenten die vertegenwoordigd waren door degenen die dood waren (vers 1) en door hen die hun kleren niet hadden verontreinigd (vers 4). In de volgende twee brieven, aan Filadelfia en Laodicea, zien we deze twee segmenten opnieuw en de ontwikkeling daarvan. In Sardis blijven ze tijdelijk bijeen, waarna de gemeente van Laodicea uiteindelijk geheel wordt *“doorzuurd”* (Matt. 13:33; Lukas 18:8). De gemeente van Filadelfia vertegenwoordigd de trouwe minderheid. Deze twee gemeenten blijven bestaan tot het einde van deze bedeling.

De Reformatie was een geweldig moment in de kerkgeschiedenis, waarbij ons behoud door genade door het geloof weer centraal werd gesteld, Het was de Schrift alleen en niet het gezag van de kerk dat alle gezag had. De hervormers verkondigden een vijfvoudig adagium:

1. Sola Gratia (*Alleen door genade*).
2. Sola Fide (*Alleen door geloof*).
3. Sola Scriptura (*Alleen door de Schrift*).
4. Solo Christo (*Alleen door Christus*).
5. Soli Deo Gloria (*Alle eer komt alleen God toe*).

De Reformatie was een grote terugkeer naar onze rechtvaardiging uit het geloof door het volbrachte werk van de Heer. Een verdere opening van de Schriften zien we duidelijk vanaf het begin van de 19<sup>e</sup> eeuw bij *De Vergadering van Gelovigen* (de 'Broeders'). De 'Broeders' openden de Schriften – Filadelfia!. Zij lieten het belang van zien van de typologie van de Bijbel, zij legden



de profetische Schriften uit en zagen het onderscheid tussen Israël en de gemeente. Maar bovenal herstelden zij de juiste wijze waarop de gemeente dient samen te komen, niet als een organisatie, maar als een levend organisme waarin een ieder een bijdrage heeft. De 'Broeders' stonden op de schouders van de Reformatie, maar hun invloed is er niet minder om geweest. **John Darby**, de leidende broeder bij het ontstaan van de 'Broeders', heeft ons veel geschriften nagelaten, maar zijn vijfdelige commentaar *The Synopsis of Books of the Bible* (dat ook in het Nederlands is vertaald en gratis als pdf is te downloaden), is aan te bevelen voor ieder christen die de Bijbel bestudeert. Wat is het karakter van Filadelfia? John Darby beschrijft het prachtig, maar wat archaïsch, in zijn *Synopsis*:

*“De gemeente te Filadelfia heeft een bijzonder belangwekkend karakter. Er wordt niets gezegd van haar werken, behalve dat Christus die kent. Wat belangwekkend in haar is, is dat zij bijzonder verbonden is met Christus Zelf. Christus wordt, zoals in al deze laatste gemeenten, niet gezien in de karakters waarin Hij wandelde te midden van de gemeenten, maar in die gelovige die het geloof in het bijzonder herkent wanneer gemeentelijke organisatie het broeinest van verderf is geworden. Hier is het Zijn persoonlijk karakter, wat Hij in Zijn wezen is, heilig en waarachtig, wat het woord vertoont en vereist en wat het woord van God is in zichzelf - een zedelijk karakter en getrouwheid. Inderdaad omsluit dit laatste woord alles: getrouwheid jegens God innerlijk en uiterlijk, in overeenstemming met wat geopenbaard is, en getrouw om te volbrengen alles wat Hij heeft aangekondigd. Christus wordt gekend als de Heilige. Dan tellen uiterlijke gemeentelijke verbindingen of aanmatigheden niet. Er moet dat zijn wat past bij Zijn natuur, in getrouwe overeenstemming met dat woord, dat Hij zeker zal volbrengen. Hiermee heeft Hij de bediening, en opent Hij en niemand sluit, en sluit en niemand opent. Zie wat Zijn weg was op aarde: toen alleen afhankelijk in genade, zoals wij zijn. Hij was heilig en waarachtig, had in de ogen van de mensen kleine kracht, bewaarde het woord, leefde bij ieder woord dat van Gods lippen uitging, wachtte met volharding op de Heer, en Hem deed de deurwachter open. Hij leefde in de laatste dagen van een bedeling, als de Heilige en de Waarachtige, verworpen en in de ogen van de mensen zonder succes bij hen die zeiden, dat zij Joden waren maar een synagoge van satan waren. Zo ook de heiligen hier: zij wandelen op een plaats zoals de zijne; zij bewaren Zijn woord, hebben kleine kracht, worden niet gekenmerkt door een Paulinische energie van de Geest, maar verloochenen Zijn naam niet. Dit is het karakter en motief van al hun gedrag. Het wordt openlijk beleden, het woord bewaard, de naam niet verloochend. Het schijnt weinig; maar in het algemene verval, de vele arrogantie en gemeentelijke aanspraken, en bij de velen die vervallen in menselijke redeneringen, is het bewaren van het woord van Hem die heilig en waarachtig is en het niet verloochenen van Zijn naam, alles.”*

## Philia en Agape

De naam *Filadelfia* is in het Grieks *Philadelphieia*. De naam betekent 'broederliefde' en is afgeleid van het Griekse zelfstandige naamwoord *philadelphia* (= broeder- of zusterliefde). Het bijvoeglijk naamwoord *philadelphos* betekent 'broeder- of zusterlievend'. Het is afkomstig van de Griekse woorden *philia* (=geliefde) en *adelphos* (= broer).

*Philia* duidt doorgaans op een liefdevolle relatie van mensen, groepen of landen. *Philia* onderscheidt zich van het Griekse woord *eros* als zinnelijke liefde. *Philia* komt één keer voor in het Nieuwe Testament waar het als 'vriendschap' wordt vertaald:

"Overspeligen, weten jullie, dat de **vriendschap** met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God" (Jac. 4:4).

Het is een populaire visie om *philia* als de menselijke liefde te zien en *agape* als de goddelijke liefde. Dit kan niet zondermeer gesteld worden, omdat in veel gevallen deze woorden dezelfde betekenis hebben en uitwisselbaar zijn. Toch vinden we dat het werkwoord *phileoo* meer gebruikt wordt bij vriendschappelijk banden tussen familie, groepen ('de wereld'), enz. *Phileoo* heeft, in tegenstelling tot het werkwoord *agapoo*, een betekenis van tevreden zijn en van kussen. Eigenlijk wordt het woord *philia* zo'n beetje bij alles gebruikt wat een mens maar dierbaar kan zijn. *Philia* heeft oudere Griekse wortels en hebben meer betekenissen aangetrokken. Gods verkiezende liefde eiste echter een nieuw Griekse woord: *agapè*. *Agapè* wordt overal gebruikt waar het op de wil aankomt, zoals waar liefde ontferming wordt. Waar Gods verkiezende liefde voor de zondaar wordt genoemd, wordt *agape* gebruikt. Toch worden *agapè* en *philia* vaak naast elkaar gebruikt. Laten we eens naar de volgende voorbeelden kijken:

### Binnen de Godheid:

"De Vader heeft de zoon lief [agapao]" (Joh. 3:35).

"Want de Vader heeft de zoon lief [phileoo]" (Joh. 5:20).

### Van mens tot mens (algemeen):

"U zult uw naaste liefhebben als uzelf [agapao]" (Rom. 13:9).

"Wie vader of moeder liefheeft (boven Mij)" [phileoo] (Matt. 10:37).

### Van God naar onverloste mens:

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad [agapao]" (Joh. 3:16).

### Van God naar verloste mens:

"Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief [agapao]" (Joh. 11:5).

"Want de Vader zelf heeft u lief [phileoo]" (Joh. 16:27).

### Van mens naar God

"Petrus ... heb je me lief? [agapao]" (Joh. 21:15,16).

"Petrus ... heb je me lief? [phileoo]" (Joh. 21:17).

"Indien iemand de Here niet liefheeft [phileoo]" (Joh. 5:20).



**“Jullie hebben kleine kracht”**

*“Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend” (Openb. 3:8).*

De gemeente heeft kleine kracht, maar zij hebben het woord van Christus bewaard en Zijn naam niet verloochend. De kleine kracht is geen verwijt, maar een geweldige bemoediging. De gemeente heeft juist grote kracht in Christus, omdat het kleine kracht in zichzelf heeft.

*“En Jezus, die dat wist, zei tegen hen: Waarom spreekt u er met elkaar over, kleingelovigen, dat u geen broden meegenomen hebt? Ziet u het nog niet in? En herinnert u zich niet de vijf broden voor de vijfduizend, en hoeveel korven u opgehaald hebt? En ook niet de zeven broden voor de vierduizend, en hoeveel manden u opgehaald hebt?” (Matt. 16:8-10 HSV).*

Jezus voedde 5000 mensen en later 4000. De gelovigen in deze tijd hebben een hongerige wereld te voeden van meer dan 5000 miljoen mensen. De grootste zendingen roemden in hun zwakheden, opdat de kracht van Christus op hen mocht rusten:

*“En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig” (2 Cor. 12:7-10 HSV).*

Het is ons besef van de kleine kracht waardoor Christus Zijn werk kan doen:

*“Niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen” (Zach. 4:6).*

Het is geweldig als de Heer tegen ons zegt dat we kleine kracht hebben, want dat is de springplank om in de Geest te wandelen en Zijn manifestatie door ons te zien. Dat is overwinnend leven!

*“Ziet slechts, broeders, wat gij waart, toen gij geroepen werd: niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen; en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God” (1 Cor. 1:26-29).*

Wat een geestelijk gezonde gelovigen waren de christenen uit Filadelfia. Zij waren, samen met de gelovigen in Smyrna, de gemeenten waarop de Heer niets had aan te merken!

## De synagoge van de satan

*“Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge van de satan, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich neerwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad” (Openb. 3:9).*

De Here veroordeelt de gemeente in Filadelfia niet en er is liefde onder de gelovigen. We moeten echter beseffen dat de duisternis altijd een tegenhang opdringt. Velen die in de duisternis wandelen, denken dat ze God aanbidden, maar het tegendeel is waar.

*“Ziet, hoe het gaat bij het Israel naar het vlees: hebben niet zij, die de offers eten, gemeenschap met het altaar? Wat wil ik hiermede dan zeggen? Dat een afgodenoffer iets is, of dat een afgod iets is? Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten. Gij kunt niet de beker des Heren drinken en de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben en aan de tafel der boze geesten” (1 Cor. 10:18-21).*

De uitdrukking “synagoge van de satan” zagen we al in Openbaring 2:3, maar is ook een voorvertoning van veel verdere Bijbelgedeelten in Openbaring die over valse godsdienst gaan, zoals in:

*“En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was” (Openb. 13:11,12).*

*“En een andere, een tweede engel, volgde, zeggende: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de volkeren heeft doen drinken” (Openb. 14:8).*

Achter elke vervolging in de zeven brieven zit een satanisch brein en de climax zal zijn als de Antichrist zich als godheid zal presenteren. Het presenteert zich uiterlijk als aanvaardbaar, als een synagoge, maar het is de werking van de duivel.

Laten we vol besef zijn dat we ook nu leven in een wereld leven waar in onze “tegenpartij, de duivel, rond gaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden” (1 Peter. 5:8). Deze tijd is niet kinderachtig.

De dagen worden zwaarder (2 Tim. 3:1-5), maar God belooft sommigen de Heer zullen erkennen. De sleutel: Ze hebben kleine kracht!

Een mooi voorbeeld is de spectaculaire groei in deze dagen van de ondergrondse kerk in Iran. De christenen daar zien zich als schapen onder wolven, en ze weten dat de kudde niet gespaard zal worden (Hand. 20:29; Matt. 10:16). Ze weten dat ze verkracht en gedood kunnen worden. Ze zijn zwak en rekenen zich als slachtschapen (Rom. 8:36), maar het Lam overwint de Islam die Goliath heet. Velen uit hen zullen “*zich neerwerpen ... en erkennen*” dat Christus hen liefheeft.

### Het uur van de verzoeking

“Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de uur van de verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme” (Openb. 3:10).

Dit vers wordt vaak aangehaald om een zogenaamde selectieve opname van christenen aan te tonen. Een selectieve opname verwijst naar de leer dat alleen een selecte groep van overwinnende christenen, op basis van geestelijkheid (tegenover vleeselijkheid), uit de doden en levenden wordt opgenomen. Niet alle doden in Christus in 1 Thessalonicenzen 4:16,17 zullen dan, volgens deze leer, opgewekt worden noch zullen alle dan levende christenen worden opgenomen. Openbaring 3:10 wordt dan vaak samen geciteerd met Lukas 21:36: “*Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.*”

De juiste uitleg van Openbaring 3:10 kan gevonden worden in Openbaring 3:3. Het “uur” in Openbaring 3:10 is hetzelfde “uur” als in Openbaring 3:3, en “*het uur dat Ik u zal overvallen*” is hetzelfde “*uur van de verzoeking waarvoor Ik u zal bewaren*”.

Lucas 21 :36 kan ook vertaald worden met: “*waakt te allen tijde ... dat gij moogt standhouden*” (vgl. Rom. 14:14; Ef. 6:14), dat wil zeggen dat we de goedkeuring van de Heer mogen verkrijgen voor Zijn rechterstoel.

Het “uur” is dezelfde dag “*dat plotseling over u komt*” (Luc. 21:34). Dit vers staat in direct verband met vers 36 en met de rechterstoel van Christus. Zowel waakzame christenen (Openb. 3:10), als christenen die niet waakzaam zijn (Openb. 3:3), zullen deel krijgen aan hetzelfde uur, maar de ene groep zal standhouden in het oordeel (Luc. 21:36), en voor de anderen zal dit uur hen overvallen als een strik (Luc. 21:34).



Bijbels gezien is waakzaamheid nodig om onze geestelijke wedloop goed te lopen, maar waakzaamheid is niet nodig om deel te krijgen aan **de opname**. Dit kan worden gezien in 1 Thessalonicenzen 5:1-10. Het werkwoord voor “slapen” (Gr. *katheudoo*) in vers 10 is hetzelfde Griekse werkwoord dat voor “slapen” in vers 6 en 7 voorkomt. Het slapen hier verwijst in alle drie verzen naar een toestand van gebrek aan waakzaamheid. Hetzelfde geldt voor het werkwoord voor “wakker zijn/ waken” (Gr. *gregoreoo*), dat in vers 6 en 10 voorkomt. Dit kan maar één ding betekenen: ALLE christenen zijn “in Christus” en zullen op deze basis worden opgenomen. Waakzaamheid is daarbij niet het criterium. Zij zullen de Here tegemoet gaan en daarna voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zoals we zien in Openbaring 1:9-20: de Here is omgord als Rechter te midden van de zeven gemeenten, dat wil zeggen te midden van ALLE christenen.

Waakzaamheid speelt geen rol om deel te krijgen aan de opname in 1 Thessalonicenzen 4:16,17, maar waakzaamheid speelt wel een grote rol in het afleggen van verantwoording voor de rechterstoel van Christus.

Aanhangers van een selectieve opname zien terecht dat er een selectie van christenen zal plaatsvinden voor de rechterstoel van Christus. Alle christenen zullen deel krijgen aan de algemene opstanding in 1 Thessalonicenzen 4:16,17. Voor de rechterstoel van Christus zal er echter een verdere selectie plaatsvinden tussen de overwinnaars en niet-overwinnaars. De overwinnaars zullen deel krijgen aan de "uit-opstanding", een verder opstanding (selectie) van hen die zijn opgenomen. Paulus schrijft hierover: "*of ik ... zou mogen komen tot de opstanding (Lett. "uit-opstanding") uit de doden ... ik jaag ernaar ... jaag ik naar het doel, om de prijs van de roeping van God*" (Fil. 3:10-14).

Waakzaamheid, overwinning, de *uit-opstanding* en de prijs van de roeping van God, hebben alles met elkaar te maken. We ontvangen deze prijs niet zondermeer en we kunnen deze prijs missen: "*laat niemand u de prijs doen missen*" (Col. 2:18). Onze geestelijke wedloop eist al onze aandacht en we moeten zó lopen dat we de prijs behalen en niet worden afgewezen (1 Cor. 9:24-27).

Het is een trieste constatering dat de meeste christenen denken dat hun eeuwig behoud tevens hun beloning is, maar de aanhangers van een selectieve opname zien dit verschil wel. Helaas verbinden zij de selectie met de opname en niet met de rechterstoel van Christus waar God geestelijkheid en vleeselijkheid aan het licht zal brengen.

Gaat de gemeente door de Grote Verdrukking? Als we de aard van de gemeente en van de Grote Verdrukking kennen, zullen we die vraag niet stellen. De gemeente is een hemels volk. De gemeente doet zijn werk buiten de legerplaats en zal geoordeeld worden buiten de legerplaats in de hemelse gewesten. De gemeente en de Grote Verdrukking hebben daarom niets met elkaar te maken.

Ieder christen is voor eeuwig behouden en zal niet door de Grote Verdrukking gaan, maar niet ieder christen zal met succes zijn of haar geestelijke wedloop lopen. Om dat te bepalen zullen we allemaal voor de rechterstoel van Christus verschijnen. We moeten onderscheid maken tussen onze eeuwige redding en onze geestelijke wedloop. Ons eeuwig behoud is geen garantie dat we onze geestelijke wedloop met succes zullen lopen. Dat was niet het geval onder Mozes toen hij het volk uitleidde uit Egypte, en het is ook niet het geval onder Christus. Het argument van Hebrëeën 3 is dat het huis van Mozes door ongeloof het aardse beloofde land niet kon binnengaan en dat het huis van Christus door ongeloof het hemelse erfdeel niet kan binnengaan. Wanneer we anders leren, plaatsten we onze "hoop" op een valse basis.

De Israëlieten, behalve Jozua en Kaleb, vielen in de woestijn, zonder het beloofde land binnen te gaan. Zij vielen aan de goede kant van het bloed, maar aan de verkeerde kant van het doel van hun roeping. Een christen kan hetzelfde overkomen (vgl. 1 Cor. 10:1-11).



## De beloften aan de overwinnaars

*“Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel van mijn Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam van mijn God en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam”* (Openb. 3:12).

## Een zuil in de tempel van God



De overwinnaars zullen zuilen zijn in de tempel van God. Het is de ware tempel in de hemelen (Hebr. 9:21), waarvan de tempel van Salomo een afspiegeling is (Hebr. 9:24).

Salomo liet twee zuilen of (steun)pilaren zetten bij de voorhal van de tempel als teken van kracht en vastheid (1 Kon. 7:21):

*“Daarna stelde hij de zuilen op bij de voorhal van de hoofdzaal; toen hij de rechterzuil opstelde, noemde hij haar **Jachin**; toen hij de linkerzuil opstelde, noemde hij haar **Boaz**”* (1 Kon. 7:21).

De naam Jachin (Hebr. *Jakien*) was ook de naam van een van de zonen van Simeon. De naam verwijst naar een Hebreeuws werkwoord dat te betekenis heeft van ‘vast staan’, ‘gevestigd zijn’, ‘gegrondvest worden’, ‘bevestigd/ opgericht worden’. Jachin betekent dan “God zal grondvesten”.

De naam Boaz kennen we al uit het boek Ruth. De naam is afgeleid van een Hebreeuws woord dat ‘sterkte’ of ‘kracht’ betekent. Boaz betekent dan “in hem is sterkte.”

In de kerkgeschiedenis kennen we ook al “steunpilaren”. Zoals Jacobus, Céfás en Johannes: *“en toen zij de genade, die mij geschonken was, opmerkten, reikten Jakobus, Céfás en Johannes, die voor steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand: wij zouden naar de heidenen, zij naar de besnedenen gaan.”*

De belangrijkste functie van een pilaar is om te dragen, te steunen. Als persoon betekent het om verantwoordelijkheid te dragen en Christus te delen en te laten zien, zoals ook in dit aardse leven. Dit begint bij onze wedergeboorte om dan te bouwen op de Rots die Christus is. Voor de rechterstoel van Christus blijkt of we gebouwd hebben op de rots of op het zand (Matt 7:24-27).

*“Here, ik wil graag een overwinnaar en een pilaar in uw komende koninkrijk blijken te zijn. Daartoe traint u me als een zoon en daarom wil ik U danken voor alle beproeving en verzoeking in dit leven om als een volwassen zoon het voorrecht mag hebben om verantwoordelijk voor U te dragen. Amen.”*

### Het einddoel van HET geloof

De belofte om een zuil te zijn zien we al door Petrus verwoord:

*“Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten” (1 Petr. 5:10).*

1 Petrus 5:10 is een belofte aan de overwinnaars, voor hen die het einddoel van het geloof hebben behaald: *“daar jullie het einddoel van HET geloof bereiken, dat is de zaligheid van jullie zielen”* (1 Petr. 1:9).

Let op de uitdrukking “HET geloof”! Deze uitdrukking komen vaak tegen, bijvoorbeeld in Paulus’ brief aan de Galaten (1:23; 2:16,20; 3:2,5,7,9,14,22,23, 25,26; 5:5).

Wanneer we naar Galaten 2:16-20 kijken, zien we dat in vers 16 ‘HET geloof’ verwijst naar onze bekering: *“wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door HET geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot HET geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit HET geloof in Christus ...”*



In vers 20 echter heeft ‘HET geloof’ te maken met de dagelijkse wandel van de gelovige:

*“... En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door HET geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven”* (Gal. 2:20). De Griekse tekst kan ook vertaald worden met “HET geloof **van** Christus”. Geloof is ook een gave is dat we uit Zijn handen ontvangen:

*“Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!”* (Markus 9:24). Neem de eerste stap en geloof word je gegeven.

‘HET geloof’ heeft ook een doel, namelijk *“het einddoel van HET geloof”* (1 Petr. 1:9). ‘HET geloof’ strekt zich uit over heel ons christelijke leven, maar de nadruk ligt daarbij op het huidige aspect in Galaten 2:20. Dit kunnen we bijvoorbeeld zien in Lucas 18:8:

*“Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan HET geloof vinden op aarde?”* (Luc. 18:8). De wijze waarop de Griekse tekst deze vraag stelt, concludeert dat de Heer niet ‘HET geloof’ op de aarde zal vinden. De Heer zei niet dat Hij het christendom niet zou vinden of geloof in Zijn volbrachte werk aan het kruis en mensen zich niet zouden bekeren.

De Heer zei niet dat Hij geen geloof zal vinden, maar Hij zal niet HET geloof vinden. Waar de Heer op duidde, vinden we in Judas 1:3:

*“Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil, zie ik mij genoodzaakt het te doen met de vermaning tot het uiterste te strijden voor HET geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is”.*

Judas maakt een onderscheid tussen ons gemeenschappelijk heil (het tot bekering komen) en ‘HET geloof’ dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Het is duidelijk dat ‘HET geloof’, zoals de Heer en Judas het aanduidt, volgt op ons gemeenschappelijk heil, dat is ons eeuwig heil.

‘HET geloof’ is dan ook het thema van de brief van Judas. ‘HET geloof’ wordt in één adem genoemd met de afval van ‘HET geloof’: *“Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van HET geloof ...”* (1 Tim. 4:1).

We kunnen niet afvallen van ons gemeenschappelijk eeuwig heil, want dat heil is verzekerd door het volbrachte werk van de Heer. Ons eeuwig heil is al bereikt, maar we kunnen afvallen van ‘HET geloof’, omdat we het einddoel van ‘HET geloof’ niet bereiken: *“... het einddoel van HET geloof ... de zaligheid van de zielen”* (1 Petr. 1:9). Niet alleen Judas en Petrus spreken over ‘HET geloof’, maar ook Johannes:

*“... en gij houdt vast aan mijn naam en hebt HET geloof in Mij niet verloochend ...”* (Openb. 2:13).

*“... Hier blijkt de volharding en HET geloof van de heiligen”* (Openb. 13:10).

*“Hier blijkt de volharding van de heiligen, die de geboden van God en HET geloof in Jezus bewaren”* (Openb. 14:12).

Zij die in Openbaring 2:13 ‘HET geloof’ in Christus niet hebben verloochend, zullen deel krijgen aan de belofte van de overwinnaars in Openbaring 2 en 3 (2:7,11,17,26; 3:5,12,21). Al deze beloften zijn Messiaans en daarom richt ‘HET geloof’ zich op een geestelijke wedloop die als doel heeft om deel te krijgen aan de heerlijkheid met Christus in het komende vreedrijk. De andere kant hiervan is dat zij die niet overwinnaars blijken te zijn, deze Messiaanse beloften niet zullen beërven. Hieruit zien we dat het verkrijgen van de komende heerlijkheid met Christus een essentieel aspect is van ons leven met de Heer.

‘HET geloof’ is een openbaring en een ervaring dat de inwonende Zoon van God ons leven is geworden (Gal. 1:15). ‘HET geloof’ is het komen in de geestelijke realiteit dat Jezus de dood heeft overwonnen en Hij nu door ons leeft in de kracht van Zijn opstanding. Het is een getuigenis dat in ons woont.

‘HET geloof’ is een vreemd element in deze wereld omdat door de organische eenheid van Christus en de gelovige, Christus handen en voeten heeft gekregen door ons leven in een vijandig gebied waar de overste van deze wereld heerst. Vandaar dat ook ‘HET geloof’ een goede strijd is die gestreden moet worden en we vast moeten houden (1 Tim. 6:12). ‘HET geloof’ is een geestelijke positie die gericht is op het innerlijke leven van de gelovige. In Galaten 1 zien we dat Paulus zijn wettische tegenstanders beantwoordt door de verkondiging van de inwonende Christus en de prediking van ‘HET geloof’.

‘HET geloof’ is onlosmakelijk verbonden met zoonschap, met de vorming van Christus in ons sterfelijk vlees. Het uiteindelijke doel is om een zuil te zijn in de tempel van God.

## Een nieuwe naam

*“Wie overwint ... Ik zal op hem schrijven de **naam** van mijn God en de **naam** van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en **mijn nieuwe naam**.”*

Op de overwinnaars zullen drie namen worden geschreven, de naam van de Vader, de naam van de stad van God en de nieuwe naam van Christus. In Openbaring 2:17 had Christus al beloofd dat Hij ons *“een witte steen zal geven en op die steen een **nieuwe naam** geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt.”*

De naam van de Vader zal op ons worden geschreven, want Hij is onze werkelijke Vader, uit Hem zijn wij geboren en Hem behoren wij toe. Ook de naam van de stad van de Vader staat op ons geschreven, want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Wij zullen nooit als stateeloos worden aangemerkt, zoals sommigen dat nu zijn. Bovendien krijgen we een hoogst persoonlijke nieuwe naam waarmee God ons zal aanspreken. Zo zullen we een drievoudige naam krijgen.

## De bruid van Christus

Wat de nieuwe naam van de Heer en van ons zal zijn, zal het geheim van de bruidegom en de bruid zijn. Dit betekent dat ‘de bruid’ een Messiaanse begrip is en niet van toepassing is op alle christenen. Alle christenen zijn voor eeuwig behouden, alle christenen zullen worden opgenomen vóór de Grote Verdrukking, maar niet alle christenen zullen tot de bruid van Christus behoren. De Bijbel leert dat de bruid van Christus een *selectie* is uit alle christenen die de overwinnaars vormen, een waarheid die gemakkelijk te zien is in de Bijbel.

Om te zien dat de bruid een selectie is uit het lichaam van Christus, is het nodig dat men het verschil ziet tussen Efeziërs 2:8,9 en de beloften aan de overwinnaars. Het eerste heeft te maken met het werk van de Heer op Golgotha, op basis van Zijn trouw, buiten enig werk van de mens om. Het tweede heeft te maken met de trouw van de gelovige om **de werken van de Heer tot het einde toe te bewaren**.

Christenen zullen in de toekomst, voor de rechterstoel van Christus, verdeeld worden in *“overwinnaars”* en *“overwonnenen”* (door de satan, het vlees en de wereld). Openbaring 2 en 3 handelen over de Gemeente in deze bedeling, met het oog op *“wie overwint”*. Al de beloften aan de overwinnaars zijn Messiaanse beloften, beloften die met onze erfenis te maken hebben.

De stap naar de bruid van Christus is nu klein. De bruid van Christus is een *“koningin-gemaal”*. Christus is de erfgenaam van deze wereld en de bruid kenmerkt zich doordat zij *“mede-erfgenaam”* is. Deze gedachte vinden we ook in 1 Petrus 3:7, waar de vrouw *“mede-erfgenaam van de genade van het leven”* wordt genoemd. Dit geldt ook voor de bruid van Christus: zij is de mede-erfgenaam. Daarom moet de bruid verbonden worden met de overwinnaars uit de gelovigen en niet alleen met Efeziërs 2:8,9.

Voor de rechterstoel van Christus zal blijken dat sommige christenen wel hun bruiloftskleed gereed hebben en andere christenen niet. In 1 Thessalonicenzen 5:13-18 zien we dat ALLE christenen deel hebben aan de opstanding, de levenden en de doden, zij die waakzaam zijn en zij die geestelijk slapen. In Openbaring 1:12-20 zien we dan ook ALLE zeven gemeenten, dus ALLE christenen, voor Christus als Rechter staan.

Voor de rechterstoel van Christus vindt een verdere selectie plaats van hen die zijn opgenomen, de “*uit-opstanding*” (Gr. *ex-anastasis*; Phil. 3:11). Dat is waar Paulus naar jaagde, namelijk te mogen behoren tot de overwinnaars en deel te mogen krijgen hun beloften.

Een ander belangrijk argument om aan te tonen dat de bruid van Christus een selectie uit het lichaam is, is de **typologie**.

Een grote les in het bestuderen van de Bijbel is *de Schrift te bestuderen naar de type en naar de antitype*. De type is als het ware de bouwtekening van een huis en de antitype is het huis zelf. Als het huis precies is gebouwd volgens de bouwtekening, dan maakt het niet uit waar men de informatie over het huis verkrijgt: van het tekening of van het huis zelf. Maar één ding is zeker: de conclusies mogen niet verschillen. Dat is ook de reden dat God zowel de type als de antitype heeft gegeven, namelijk als “*checks en balances*”. Met “*checks and balances*” bedoelen hier de wederzijdse controle en evenwicht tussen de type en antitype. De Schrift maakt veel gebruik van de typologische onderwijzing (vgl. 1 Cor. 10:1-13; Hebr. 3,4).

De type laat ook de bruid zien als een selectie is uit het lichaam. De bruid, Eva, werd genomen uit het lichaam van Adam (Gen. 2:21,22). Ook Rebecca, de bruid, werd uit de familie genomen (Gen. 24). De “*checks and balances*” stemmen en kunnen we met zeggen dat de bruid een selectie is uit het lichaam.

Van Zijn geopenbaarde naam zegt David: “*Here is zijn naam*” (Psalm 68:4). De Here, Adonai, spreekt van zijn gezag. De dienstknecht is daaraan ondergeschikt.

“*De Here nu is de Geest*” (2 Cor. 3:17). Waarom wordt de Here de Geest genoemd? Niet omdat Christus niet te onderscheiden is van de Heilige Geest, want dat onderscheid is er. Hij wordt hier de Geest genoemd in hun overeenkomstige essentie, omdat onze zegen ligt van de vereniging van de Heilige Geest met onze geest (1 Cor. 6:17). Onze nieuwe naam zal in overeenstemming zijn met het karakter van de plaats die wij in het lichaam van Christus zullen vervullen en het werk dat daaraan is verbonden en de kleur van onze menselijke persoonlijkheid.

In deze vereniging met een nieuwe naam, zijn we in alle volheid nieuwe mensen met een nieuwe capaciteit en een hoopvolle eeuwige toekomst.

Farao gaf Jozef een nieuwe naam – Zafnath Paäneach – als een embleem van de heerlijkheid die hij had ontvangen. De overwinnaar zal hetzelfde overkomen en delen in de hemelse geheimen. In heel de Bijbel zien we dat trouwe mensen een nieuwe naam ontvangen, zoals Abram (Abraham), Simon (Petrus) en Saul (Paulus).

Een naam te ontvangen betekent ook geroepen te worden. Onze geestelijke roeping zal een verborgen identiteit inhouden. Er zal iets zijn tussen ons en de Heer wat voor niemand anders is en ons uniek maakt binnen de bruid van Christus.



**Studievragen**

1. Wat is het verband tussen Sardis, Filadelfia en Laodicea?
2. Wat betekent de naam Filadelfia?
3. Noem een paar kenmerken van deze gemeente.
4. Wat is het verschil tussen *philia* en *agape*?
5. Wat is het “uur van de verzoeking”?
6. Wat is de basis van de opname van de gelovigen?
7. Welke nieuwe namen krijg je als overwinnaar?